

Alex ile Aykut Kocaman arasında yaşananlar için çok şey yazıldı ve söylendi. Ancak, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Rusya'nın Spartak Moskova Takımı'na elenmesinden sonra olayları yeniden incelemek gerektiği düşüncesindeyim.

Fenerbahçe gibi milyonlarca taraftarı olan bir takımın teknik direktörü olmak büyük bir sorumluluk ister. Bu göreve soyunduğunuz zaman, öncelikle iyi ve güvenilir bir teknik ekibe sahip olmalısınız. İyi ve kötü günde birlikte olmak ve birbirine destek vermek bir aile için ne değer deyse, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak da bütün kadrolar için aynı değerdedir. Kötü günlerde aile içinde yaşanan çatlaklar, herşeyden daha çok acı verir. Şüphesiz, daha önce görevde olan Fenerbahçe Teknik direktörü Christoph Daum, kaybedilen maçlardan ve şampiyonluktan sonra, yan yana oturdukları koltukta dahi kendisine sırtını dönen ve topluma "işte bu adamın yüzünden kaybettik" mesajı vermeye çalışan sözüm ona "yoldaş" yanında bu acıyı derinden hissetmiştir. Aynı Zat'ın "Asla bu takımın teknik direktörü olmayı düşünmüyorum" dedikten sonra, ilk fırsatta bu göreve soyunması da ayrıca yorumlanabilir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü olduğu ilk gün, çevresine Brezilyalı oyuncuların takımdan gönderileceği mesajını veren Aykut Kocaman, bu önyargısını derhal uygulamaya koydu. Ayrıca, gazetelerde ve televizyonlarda yorumculuk yapan dostlar vasıtasıyla, doğru yolda olduğu üzerine bir kamuoyu oluşturmayı da ihmal etmedi...

Avrupa arenasında pek verimli olmasa da, ülkemizin büyük takımlarından birisinde oynamanın bilinen avantajlarını ve ligimizin defansif sorunlarını çok iyi değerlendiren, her yıl 40'a yakın gole imzasını atan Alex gibi bir oyuncuyu saf dışı etmek kolay değildi ve Kocaman bu planını hasır altı etmek zorunda kaldı.

Teknik kapasitesi yüksek, oyunun her anında pres yapan, topu kaptağında süratle rakip kaleye yönelen, rakip kale önünde çoğalmayı bilen, topu kaybettiğinde kalesine çok çabuk dönen futbolcular ile oynamak her teknik direktörün hayalidir. Alex'i çıkartıp, yerine Selçuk'u koyarak bu gayenizi gerçekleştirebilir misiniz? Tabii ki hayır; bu değişiklik takımın gol şansını azaltmaktan başka hiç bir işe yaramaz. Böyle bir planı yürürlüğe koymak için size daha farklı oyuncular gerekli... Sonuç olarak Kocaman, bu takımda kendi gol rekorunu kırmaya ve teknik kadrodaki yerini almaya aday Alex'i silmek için elinden geleni yapmış, fakat takımının teknik kadrosunda dördüncü yılına girmesine rağmen, takımı süratle rakip sahaya taşıyacak bir yöntem geliştirememiş ve bu gayeye uygun bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi gündeme dahi getirmemiştir.

Gelişmelerden Alex sorumlu değildir. Bir teknik direktörün göreve geldiği ilk gün, Brezilyalı oyuncular ile çalışmak istemediğini ifade etmesinden sonra; kamuoyu baskısı ile, bu isteğini hasır altı etmek zorunda kalması ve aynı oyuncular ile devam etmesi Fenerbahçe'de yaşanan kaosun en önemli sebebidir. Görünen köy klavuz istemez, Alex son derece haklıdır ve bütün bu gelişmeler kıskançlıktan baska birşey değildir.

Alex'in çalıştığı kötü antrenörler listesinde ima ettiği isim Kocaman'dır veya değildir; ancak biz biliyoruz ki, Alex'in vatandaşı ve Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Andre Santos, Kocaman'ın kötü bir antrenör olduğunu açıkça söylemişti. Kocaman'ın Santos ve Alex dışında bir kaç defa tartıştığı ve kendisine yumruk atmaya çalışan futbolcuyu da ertesi gün takıma koymak zorunda kalmış olmasını yorumlamayacağım. "Adam gibi adam" olduğunu dile getirmek ve gerçekleri söylemek yerine menfaatleri doğrultusunda yorum yapanlar tarafından taltif edilmekle değer kazanılmaz; "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz". Önceki dönemde, birlikte görev yaptığı Daum için, kendisine "bu adamı göndereyim, sizi takımın başında görmek istiyoruz" diyen futbolcu ile daha sonra arasında geçenleri "ilahi adalet" diye yorumlamak gerekir.

Spartak Moskova Maçı'na gelince; Fenerbahçe gibi bir takımın bu şekilde elenmiş olması son derece üzüntü verici. İstanbul'da yapılan ikinci karşılaşmayı yorumlamak için Hercule Poirot veya bir futbol dehası olmaya gerek yok.

"Selçuk'a kaptanlık bandını vereyim, sonuç lehimize olursa Alex'i sahaya sürmeden devam eder ve kadro seçiminde ne derece haklı olduğumu herkese gösteririm. İşler yolunda gitmezse, Selçuk'u çıkartır; kaptanlık bandını verip, Alex'i sahaya sürerim. Bu durumda kaybedersek, Alex'li kadronun da başarılı olamadığı anlaşılır. Kazanırsak, zamanında değişiklik yapmış ve diri bir Alex ile sonucu lehimize çevirmiş olurum. Böylece kimseye karşı olmadığım; takımım için çalıştığım anlaşılır ve takımın teknik direktörü olarak başarıya imzama atmış olurum".

Maç öncesinde bu oryantal planı yapmak yaşananlardan sonra olağan karşılanabilir; ancak maç içindeki olaylar, önyargılarını uygulamaya koyan bir teknik direktör ile karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor.

70'li dakikalarda Mehmet Topuz'un saha dışına alınması asla kabul edilemez. Bu değişiklik bir antrenör hatası değildir; sahadaki gelişmeler ne olursa olsun, uygulanmasına karar verilmiş bir planın sonucudur.

Topuz alınmadan biraz önce, Yobo'nun Cristian ile değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeydim. Rakip takım inanılmaz bir bitkinlik içindeydi ve kalelerini savunmaktan başka bir çabaları yoktu. Bu durumda, kendi kalesi önünde beklemekten başka bir şey yapmayan Yobo'yu çıkartmak ve Egemen'in defans için yeterli olacağını kabul etmek, kesinlikle gol atması gereken bir takım için en iyi çözüm olurdu; tabii maç öncesinde kimi çıkartıp, yerine kimi alacağımızı dakikası dakikasına planlamadıysanız! Birkaç dakika sonra rakibin 10 kişi kalması da, bu planın işlemesini mükemmel hale getirecekti...

Çok iyi oynayan, devamlı golü düşünen, rakip defansı inanılmaz zorlayan, şüphesiz sahanın en başarılı futbolcusu olan Topuz'u saha dışına almak kesinlikle Fenerbahçe'nin elenmesine sebep olmuştur.